

De Figurant vertelt...

2 november 2021

Lieve mensen,

Als je getest moet worden bij de GGD loopt alles volgens een geolied en strak systeem: je belt, krijgt een afspraak, je bent beschermd, er zijn middelen aanwezig en je wacht op je uitslag. Mij overkwam dit gisteren na een verkoudheid die ik uit Leipzig had meegenomen. Omdat je op een school werkt is het goed om je aan de regels te houden. En de uitslag was gelukkig negatief!



Ik moest hier aan denken toen ik de laatste blog van mijn zus, Els van Teijlingen, las. Het ging ook over testen, maar dan voor aids. (Ik kan deze blog van harte aanraden: https://www.amecet-childrenshome.com/blog/764910_good-news-and-sad-news)

Je ziet dan de verschillen die er zijn. Of je positief of negatief bent, lijkt als een vonnis voor de rest van je leven! Van COVID test straten hebben ze amper nog gehoord in Oeganda. Ze staan achteraan in de rij van landen waar nog vaccins naar toe gaan. Mijn nichtje Helen is al ruim 1 ½ jaar niet naar school geweest...a dead year...een dood schooljaar, volgens de president. Maar ze hebben naast COVID ook nog AIDS en malaria...

Dan weet je gelijk weer waar we het allemaal voor doen. Als stichting de Figurant proberen we op onze manier iets te doen om de onrechtvaardige kloof tussen rijk en arm te verkleinen. En het gaat niet om getallen of procenten, maar om kinderen, om mensen!



Er kan gelukkig weer meer in ons land, alhoewel je je hart vasthoudt als je de oplopende getallen van besmettingen ziet. Er was weer een openlucht concertje in de tuin van een medebestuurslid. Mensen zaten op het gras...praatten door over van alles en nog wat, er was weer een ontmoeting.



Ik heb ook weer diensten gedaan en een huiskamerconcert in een kerk. Ook ben ik bij kleine groepen bejaarden wezen zingen. Een oud leerling van mij, die daar werkt, had me gevraagd. Bijzonder om daar te zingen, de tranen van herkenning te zien als je oude liedjes speelt. En de rust te zien die muziek kan geven.

Straks is het 1 december. Dan is het 20 jaar geleden dat Amecet begon, de twee eerste kinderen binnen kwamen. We mogen als stichting terugzien op een 20 jaar ondersteunen van het handen en voeten geven aan het Evangelie, in Oeganda. De zorg voor de kwetsbare, de zwakke, het kind zonder stem, de wees en weduwe...Maar ook al 22 jaar in ons eigen land.



Bedankt weer allemaal voor de steun van de afgelopen tijd. Of het nu een mailtje was, een gebed, een gift, een collecte, een extra duit in het zakje om de solar in Amecet te vernieuwen, een perenpluk project, een doos met spullen opsturen, hulp voor de oma's...het is te veel om op te noemen. Heel erg bedankt, wat dat aangaat voelen we ons als bestuur van de Figurant gesterkt door velen van jullie.

In mijn volgende schrijven zal ik meer in gaan op het vieren van 20 jaar Amecet. Ik wens jullie namens de kinderen en medewerkers van Amecet en het bestuur van stichting de Figurant, Cor, Gerrit, Lisanne en Marinda,

Vrede en alle goeds,

Theo van Teijlingen



Hornikswai 69

4464 AT Goes

NL26 INGB 0000 0032 38

www.defigurant.nl

defigurant2001@gmail.com