

www.stichtingnetherlandsrilanka.nl
secretaris@stichtingnetherlandsrilanka.nl



Volg ons op Facebook

Simon Vestdijklaan 27
4481 DM Kloetinge The Netherlands
Telefoon: 00 31 113 212290
Kamer van Koophandel: 22058464
ANBI belastingnr: 8147.79.979

IBAN: NL83 RABO 0111 799 112
BIC: RABONL2U
Account holder name:
Stichting Netherlands Sri Lanka location Goes

NIEUWSBRIEF APRIL IMPRESSIE WERKBEZOEK 26 JANUARI-7 FEBRUARI 2025

Na een goede vlucht komen we aan in Sri Lanka. Zuster Amatha staat ons op te wachten. Wat een fijn weerzien!

DE TEHUIZEN:

We worden in alle tehuizen met open armen ontvangen. Eerst zijn de meisjes nog wat verlegen, maar het ijs is snel gebroken, als we met gebaren naar hun namen vragen, en die proberen na te zeggen. Dan moeten ze erg lachen.

We hebben domino, memory en mens-erger-je-niet spelletjes meegenomen, en kleurpotloodjes en kleurboekjes met mandala's. Ze vinden het heerlijk om samen spelletjes te doen, te zingen en te dansen. Wij genieten ook met volle teugen. Het is fijn om te zien dat de kinderen heerlijk in de tuin spelen.

Als we gaan eten, halen de kinderen zelf hun opgeschept bordje in de keuken en lopen naar hun plekje. Ze ruimen ook samen alles op en wassen de spullen af.

Wij helpen met o.a. de was ophangen, opruimen, planten water geven en de kinderen op bed leggen. Bij de oudste meiden helpen we mee met hun naaiopdracht door de draadjes af te knippen. Gezellig, hoor! Met een leuk muziekje op de achtergrond. We helpen ook nog met kokos raspen, maar dat is best een zwaar werkje.



VERJAARDAG:

We maken de verjaardag van een tweeling mee, die 8 jaar worden. Ze hebben ballonnen en slingers opgehangen. De kinderen hebben mooie tekeningen en kaarten voor ze gemaakt. Ze staan helemaal te stralen. Na het zingen van feestliedjes, smullen we van een heerlijke taart.



UITSTAPJE:

We maken met een groepje kinderen en zuster Giovanna een uitstapje naar een dam en stuwmeer. Het is net een schoolreisje. De kinderen zijn uitgelaten en zingen luidkeels allerlei liedjes. Wij genieten van de mooie natuur! Bij het meer drinken we limonade en eten de door ons meegebrachte stroopwafels! Ze vinden ze heerlijk. We maken een wandeling langs het meer en de dam. Daarna rijden we naar de oudere, kleine dam. Hier lopen en klauteren veel aapjes, heel leuk om te zien.



SCHOLEN:

In Katupotha gaat één van de meisjes voor het eerst naar school en wij mogen mee om deze feestelijke morgen mee te maken. We gaan met de tuk tuk naar school. We worden hartelijk ontvangen. Met de nieuwe kinderen lopen we achter de drumband naar de grote zaal. De kinderen worden toegesproken door de boeddhistische monnik en de directeur. De oudere kinderen zingen liedjes en laten allerlei dansen zien. Daarna brengen we de kinderen naar hun klas, waar de directeur het lintje doorknipt en de klas officieel "geopend" wordt. Ze krijgen een bordje met een bolletje melkrijst, een banaantje en een traditioneel gerechtje, een soort oliebol. Wij gaan naar de lerarenkamer en krijgen thee met allerlei lekkers. Wat bijzonder om dit mee te mogen maken.



Deze week is het op alle scholen sportweek. Het begin van het nieuwe schooljaar. Normaal starten ze begin januari, maar sinds corona lopen ze achter met de examens en kunnen ze pas half februari starten met het nieuwe schooljaar. Zuster Amatha geeft aan dat ze 2 laptops nodig hebben voor de oudere meisjes in Kelaniya. We gaan bekijken of we die kunnen aanschaffen.

POWER POINT PRESENTATIE:

Wilt u meer weten over onze tehuizen en het mooie Sri Lanka. Neem dan contact met ons op. Wij komen er graag over vertellen.

Met vriendelijke groeten, het bestuur:

Voorzitter
Elsbeth Sanderse- van den Berg

Secretaris
Tanja Uitterhoeve- Geene

Penningmeester
Jos Uitterhoeve

Bestuurslid
Eljo Gubbels - Heijnsdijk

NATIONALE FEESTDAG:

Op 4 februari is het Independence Day (Onafhankelijkheidsdag), een Nationale feestdag. We hijsen samen de vlag van Sri Lanka, waarna het volkslied gezongen wordt. Daarna gaan we met zijn allen ontbijten met een traditioneel rijstgerecht van melkrijst, in de vorm van een torentje of rol. Binnenin zit suiker en kokos. Lekker hoor. De kinderen hebben deze dag vrij en spelen lekker in de tuin. Een paar meisjes gaan kokosnoten uit de boom halen. Er wordt een ladder tegen de boom gezet, ze klimmen erop en "draaien" de kokosnoten eruit. Wij krijgen er één die we leeg mogen drinken. De kinderen krijgen i.v.m. de feestdag een ijsje. 's-Middags maken ze hutten in de tuin. Ze gebruiken bananenbladeren en ze vlechten palmladeren. Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen bezig zijn. Iedereen helpt mee, groot en klein.



AFSCHEIDSFESTJE:

De meisjes hebben hun mooiste jurken aangetrokken, armbandjes en kettingen aan gedaan, en heel veel haarspeldjes in hun haar gedaan. Ze dansen en zingen voor ons. Er worden ook allerlei spelletjes gedaan zoals zaklopen en een ballonnendans. Wij mogen meedoen met het touwtrekken, tot grote hilariteit van de kinderen. Ze houden zelfs afscheidstoespraakjes in het Engels. Ontroerend! Afscheid nemen blijft moeilijk, maar hopelijk kunnen we volgend jaar weer gaan. We hebben ontzettend genoten van en met de kinderen en de zusters. Heel bijzonder en fijn om deel te hebben uitgemaakt van hun dagelijks leven. En met eigen ogen te zien hoe blij en gelukkig de kinderen zijn!



MEER LEZEN?

Op onze site staat een uitgebreid verslag van ons bezoek met veel foto's en filmpjes.

www.stichtingnetherlandssrilanka.nl

Onze vier kindertehuizen
in Sri Lanka staan in

 Pamunugama

 Katupotha

 Kelaniya

 Ja Ela